



Vereniging Vrienden van Frankendael

Beste vrienden van Frankendael,

In onze Nieuwjaarsgroet van begin januari konden we al over de lente spreken. En eigenlijk is dat zo gebleven. Jammer voor de winterliefhebbers, maar dit jaar zullen we geen ijs en sneeuw meer meemaken. Laten we dan maar tevreden zijn over al die tekens van voorjaar. Je hoeft niet eens scherp op te letten om daar in Park Frankendael heel wat van te zien. Ook in de lucht: de ooievaars hebben ook de lente in het hoofd.

In april kunt u weer een nieuwsbrief van ons verwachten. Daarin zal ook de aankondiging staan van de jaarvergadering van de Vrienden van Frankendael. Noteer de datum vast: dinsdag 28 mei. Er zijn een paar nieuwtjes die we niet kunnen laten wachten op de nieuwsbrief. Lees maar:

Steen van Rosetta kan worden hersteld

Rond de jaarwisseling verdween de brons/koperen plaat van de 'Steen van Rosetta' uit de heemtuin. We dachten aan brons- of koperdieven, maar het was puur vandalisme. De plaat met de geheimzinnige inscripties is namelijk terug! Dubbelgevouwen lag hij weggestopt onder de bomen, waar 'onze' Chris Barendse hem heeft gevonden. Het stadsdeel gaat proberen de plaat weer in goede staat te brengen, en dan zal hij opnieuw (en stevig!) op de steen worden teruggeplaatst.

Hakenkruis verwijderd

De vandaal (of vandalen) die de plaat weggerukt hadden, hebben ook een lelijk teken op de steen gespoten, en – erger nog – een hakenkruis op een van de afvalbakken langs de Lindenlaan. Het kruis heeft er langer gestaan dan ons lief was, maar is intussen wel door het stadsdeel verwijderd.

Handhaving

Veel vrienden hebben het gemerkt: in januari is er streng gehandhaafd op fietsen door het park. Handhaving vinden wij prima (niet fietsen of scooteren op de kleine paadjes, en helemaal niet in de heemtuin), maar het volledig weghouden van fietsen ging heel veel mensen te ver. Dat vonden wij ook, en met het stadsdeel hebben we afgesproken dat de fietsers die het park gebruiken als een korte doorsteek van oost naar west, of van noord naar zuid, en daarbij alleen gebruik maken van de twee brede doorgaande wegen (de Lindenlaan en de Slingerweg) met rust zullen worden gelaten.

Inzameling wilgenbootjes geslaagd!



Voor de jaarlijkse opknapbeurt van de wilgenbootjes hebben we bijdragen gevraagd van vrienden en bekenden. Een bedrag van tegen de € 2.000 was nodig. En dat is gelukt!! Daarvoor heel hartelijk dank aan veel van onze leden zelf (we vroegen een verdubbeling van de al gereserveerde € 250, en dat werd bijna een verdriedubbeling), en aan onze goede relaties in het Frankendaelnetwerk: de Pure Markt, Intratuin, restaurant Merkelbach, en restaurant de Kas. Wel hebben veel gulle gevers laten weten niet ieder jaar opnieuw geld in de bootjes te zullen steken. Over de toekomst van de wilgenbootjes zullen we het na de zomer hebben.

Wilgensnoeien op zaterdag 15 maart

Dan gaan we, zoals altijd onder leiding van Jan van Schaik, de wilgenman, de doorgeschoten wilgen in de natuurspeeltuin (achter de scouting) snoeien en vlechten. Met koffie, gebak en broodjes. Ieder jaar een feestelijke klus, waar veel vrienden graag aan meedoen. Meld u aan via vriendenvanfrankendael@gmail.com.

Contributie 2014

Die is al geïnd bij de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven. Alle andere leden vragen we om zelf de contributie over te maken. Het is nog het oude bedrag: € 8,50 of meer. Over te maken op rekening NL 96 INGB 0006 0935 78, ten name van Vrienden van Frankendael. Zet er bij: contributie 2014. Bij voorbaat dank.

Tot ziens in het park,
VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Sander Alkema, Marion van der Blik,
Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken, Helmi Wakkie
(het bestuur)